

## Meditatie

Lezen: I Johannes 5: 5 t/m 12

*"Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet."*

Onlangs bereikte mij het discutabele nieuws dat (slechts) minder dan de helft van de Nederlandse bevolking zichzelf schaart onder de categorie "gelovigen". Daar is veel over te zeggen! Als begrippen als religieus, gelovig en godsdienstig door elkaar gehaald worden en geen duidelijke definitie ten grondslag ligt aan dit onderzoek is de uitkomst ervan weinigzeggend. Het nieuws werd gebracht als baanbrekend en niet eerder voorgekomen. Alsof het onderzoek een revolutionaire uitkomst had gebracht. Dat is betrekkelijk en wellicht zelfs "fake", Te zeggen is "Fake News".

Toen Constantijn de Grote met het Edict van Milaan in 313 het Christendom bevoordeelde boven alle andere godsdiensten (waarop Flavius Theodosius in 380 de Christelijke godsdienst tot Staatsgodsdienst uitriep), was het aantal christenen in de toenmalige Westerse Wereld op één hand te tellen. Toen Geert Grote, Thomas à Kempis en Hildegard van Bingen in de Middeleeuwen ijverde voor persoonlijke devotie en inkeer onder de mensen liep de meerderheid van de bevolking lallend, vechtend en dronken aan de kerkdeuren voorbij. Toen Luther, Calvijn en Erasmus een hervorming van de kerk voorstonden en vernieuwing van het geestelijk leven vertegenwoordigden zij een kleine minderheid. En toen mannen als Voetius, Smijtegelt en Teellink gedurende de Nadere Reformatie geschriften schreven ter bevordering van piëtistisch en fijn godsdienstig leven, moesten ook zij tegen de stroom in hun heilige roeping verstaan.

Met andere woorden: "Hoezo is de meerderheid van de Nederlandse bevolking a-religieus geworden?" Dat was toch altijd al! Dacht je nu werkelijk dat onze immense lokale Grote of Sint Willebrorduskerk aan de westzijde van ons dorp ooit vol gezeten heeft?

Johannes de briefschrijver normeert de mensen niet in categorieën religieus of niet-religieus, maar mensen die het leven hebben en mensen die het leven niet hebben. Levende en niet-levende mensen! Het verschil zit niet in wat wij noemen godsdienstig, religieus of gelovig; daar kan iedereen wel een persoonlijke draai aan geven. Het onderzoek zou een stuk meer interessant worden als de vraag zou zijn geweest; "Heeft u het leven?" Ofwel; "Heeft u de Zoon." Dat is het leven! Maar misschien is dat helemaal de taak niet van een reporter, zulke vragen worden niet op straat gesteld met een microfoon in je gezicht. Dat zijn de vragen die we in een veilige en

vertrouwde omgeving laten resoneren; dat is klinken en naklinken.

Pasen getuigt van het leven in Christus, de Zoon van God. Dat leven getuigt van hoop en vernieuwing. Het vraagt om geloof en bekering. Het roept ons op tot dagelijkse heiliging en vroomheid.

Er is leven zonder de Zoon van God. Dat is tijdelijk, vaak oppervlakkig, ik-gericht en materialistisch leven. Onze samenleving zucht en kreunt hieronder. Toenemend geweld, een stroom van vluchtelingen, oorlogsverwoesting en scheppingschade. De Zoon brengt vrede, heelheid, verzoening en vergeving. Pasen betekent herleven en beleven. De opstanding doet deze wereld het leven ontvangen temidden van de dood. Dat is het leven met de Zoon van God. Dat is niet te onderzoeken in getallen en hoeveelheden, niet af te dwingen met meerderheden of minderheden. De vraag of je met Pasen religieus of godsdienstig bent is niet relevant. De vraag of je het leven hebt! Die vraag klinkt in gevangenissen, ziekenhuizen, schuilkelders en opvanglocaties. En soms klinkt een antwoord in het midden van alle verwoesting, duisternis en wanhoop: "Ja". Want uit het graf en door de dood is Christus herrezen en geen macht ter wereld is sterker dan Hij. Daarom: "Ja, ik leef."

*Ds. Peter van Bruggen, Westkapelle*



## Eindelijk

'Erbarme dich ..' zal dit jaar eindelijk weer klinken in concertzalen en kerken, nu de coronabeperkingen ten einde zijn. De aria 'Erbarme dich' is voor velen het meest ontroerende deel van de Matteus Passion. Het wordt gezongen nadat Petrus trouw aan Jezus heeft gezworen: 'Ik zal u niet verloochenen'. Maar Jezus voorspelt dat het anders zal gaan. De haan kraait drie keer. En dan klinkt de aria, 'Erbarme dich', ontferm u over mij.

Het wordt gezongen door iemand die zichzelf herkent in de verloochening van Petrus. Ik ben ook zo, ik schaam me diep. Ontferm u over mij!

Maar iedere luisteraar legt natuurlijk eigen gevoelens in dit lied. Meestal niet zozeer schaamte, maar vooral verdriet, onmacht of wanhoop, en tranen kunnen zomaar opwellen.

In deze weken van de aanval op Oekraïne zal 'Erbarme dich', minder mooi, esthetisch en gepolijst klinken, maar eerder bitter, als een ruwe schreeuw uit het hart, 'Erbarme dich' over deze wereld, waar .....

Zolang 'Erbarme dich' klinkt is deze wereld niet van God verlaten - denk ik een beetje stoer. Het is de schreeuw dat het anders moet en anders kan. Schreeuw naar de Ene die spreekt: 'ik heb de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord ... ik weet hoe ze lijden' (Exodus 3 :7). Zolang mensen roepen, voor zichzelf en anderen en doen wat ze kunnen doen, heeft het geweld het niet gewonnen, is de menselijkheid niet kapot. Nee, dan wordt de dierenarts voor Oekraïense huisdieren gratis, en krijgen de vluchtelingkinderen al les op de basisschool, en zien we wel of we elkaar verstaan. Dan schakelt compassie ons in een hogere versnelling.

In "Heer Ontferm U" klinkt ook iets zachts mee, iets van 'sta ons bij, wek goede moed in ons', en laat uw ontfermende handen onze handen zijn. Handen die hard werken en handen die bidden. Toen Christus na het kruis in het midden van de leerlingen verscheen, dwars door de dichte deuren van hun hart heen, was zijn eerste woord niet: 'Petrus, wat was je een laffe angsthaas, maar: 'Vrede voor jullie' en blaast hij hen en ons zijn Geest in.

*Gezegend Pasen  
Ds Pim Steenbergen*



## Pastoraat in vacaturetijd

Afgelopen weken heb ik een aantal bezoeken gedaan aan gemeenteleden. Er waren voor mij geen uitvaarten te doen en ook geen directe noodsituaties, dus ben ik begonnen met het bezoeken van gemeenteleden op leeftijd. Dat is natuurlijk pure leeftijdsdiscriminatie, maar ja, je moet ergens een begin maken. Ondertussen ben ik aardig wegwijs geworden op Nieuw Sandenburgh. Nu vond ik Ter Reede in Vlissingen altijd een fijne locatie, maar Nieuw Sandenburgh is kleinschaliger, meer 'menselijke' maat.

Fijn dat de inlooptenden in de Korenmaat weer van start gingen. Dinsdag 12 april hoop ik er weer bij te zijn.

Belt of mailt u mij als uzelf contact wilt, of mij attent wil maken op iemand of een situatie.

*Een hartelijke groet van Pim Steenbergen*



Wij gedenken Cornelis Simon Wondergem, Kees, geboren in Veere op 26 mei 1958. Hij overleed 27 februari in het ziekenhuis in Goes.

We hebben Kees vrijdag 4 maart herdacht tijdens een korte samenkomst in de Kleine Kerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats aan de Zanddijkseweg. We hebben hem herdacht als een natuurmens. Hij was hovenier, werk waar hij zich vol overgave op toelagde. Maar behalve in zijn werk was hij thuis - hij woonde op de Markt in Veere - ook veel met de natuur bezig: hij kweekte planten, hij hield vogeltjes. En hij was graag op het water te vinden.

Hoewel Kees graag op zichzelf was, had hij mooie sociale kanten. De familie herinnert zich dankbaar een familieboottocht door Kees georganiseerd; en vrienden die zijn hulp vroegen om bijvoorbeeld te klussen aan de boot deden nooit tevergeefs een beroep op hem.

Kees was ziek en wist dat het moment zou komen dat hij zou sterven; het is uiteindelijk veel eerder gekomen dan gedacht. Maar hij had zich in gesprekken met de dominee en uitvaartverzorger goed voorbereid. Tijdens de bijeenkomst lazen we psalm 139: een psalm van verwondering over het leven. De geboorte van een mens is een wonder, zoals de lente een wonder is na de koude winter. In deze verwondering wordt ook het geloof geboren in een goede God, die trouw is. In Gods hoede is het leven sterker dan de dood.

Aan deze goede God vertrouwen we ook het leven van Kees toe. Moge hij rusten in vrede.

*Ds Gerrit Klein*

## De diensten in de Goede Week en Paasmorgen

Met Witte Donderdag beginnen de drie dagen van Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Iedere dag heeft een eigen accent. Alsof er zoveel te vieren valt, dat het niet allemaal in één dag kan. Vanaf de eerste eeuwen is dat al zo gegroeid. De synagoge viert Pasen/Pesach 8 dagen lang. Dit jaar is dat van vrijdagavond 15 april (de eerste volle maan in de lente) tot zaterdagavond 23 april. De kerk volgt



het spoor van de synagoge met Pasen, dus verschuift de Paasdatum steeds. Zodoende blijf je vragen: valt Pasen dit jaar vroeg of laat?

We vieren de drie dagen steeds in de Torenkerk in Gapinge en de Paasochtenddienst in Veere, na het Paasontbijt in de Korenmaat. De organisten zijn Alexander Koole en Aart Prinsen, muzikale ondersteuning door Petra Schot (viool) en Peter van Breda (hobo). Er is een kleine zanggroep geformeerd. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn leden van de commissie bijzondere diensten de voorgangers.

Op **14 april vieren we Witte Donderdag**, aanvang 19.30 uur, Torenkerk. We lezen over de instelling van Pesach, als het gedenken van bevrijding. We lezen in Johannes dat Jezus - kort voor het Pesachfeest - met zijn leerlingen maaltijd houdt. Wij zullen ook de Maaltijd van de Heer vieren en ons met elkaar en de Eeuwige verbonden te weten- wat er ook gebeuren mag. De voorganger is ds. Pim Steenbergen.

Op **15 april Goede Vrijdag** vervolgen we de dienst, aanvang 19.30 uur, Torenkerk. De sfeer is sober. We volgen Jezus op zijn weg van het proces en de terechtstelling. Zijn laatste woorden aan het kruis klinken. De teksten worden gelezen door verschillende stemmen. Daarna zullen onze gebeden klinken als we ons verzamelen rondom het kruis.

**Stille Zaterdag, 16 april**, vieren we de Paaswake in de Torenkerk, aanvang 21.30 uur.

We beginnen in het duister, wachtend op licht. 'Hoever is de nacht' roept een stem. De Paaskaars wordt binnengedragen en we zingen de lof van het licht en steken onze kaarsen aan het Licht van Christus aan. We lezen teksten uit het Eerste Testament over bevrijding uit chaos, duister en onderdrukking. We gedenken ons doop en horen daarna het evangelie van Christus' opwekking uit de dood.

(De Paaswake op de vroege zondagmorgen, zoals in het vorige kerkblad al vermeld, komt te vervallen )

**Zondag 17 april** vieren we de Paasmorgendienst in Veere om 10.00 uur. We horen het opstandingsverhaal volgens het evangelie van Johannes. We zullen vooral veel zingen, het Gloria mag weer uit volle borst. We hopen op een fijne dienst voor jong en oud.

*Voorganger is ds. Pim. Steenbergen.*

### Paasontbijt zondag 17 april 2022

Dit jaar willen wij weer samen met elkaar ontbijten en de Paasdag beginnen. Om 8.30 uur bent u welkom in de Korenmaat in Veere.



Na het ontbijt kunt u als u dit wilt met ons meegaan naar de Kleine Kerk in Veere, voor de viering van de Paasdienst. De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is Ds. Pim Steenbergen

U kunt zich opgeven voor het ontbijt op een lijst die in beide kerken ligt, via de mail of telefonisch bij de contactpersonen. Indien u opgehaald wilt worden, voor het ontbijt of voor de kerkdienst kunt u dit doorgeven.

Wij hopen samen met u op een feestelijk ontbijt en een fijne dienst !!!

Commissie Bijzondere Diensten Gapinge - Veere.

*Inleveren voor Veere: Heleen Boone, tel. 501794  
heleen\_boone@hotmail.com*

*Inleveren voor Gapinge: Nel Jobse, tel. 217592  
gapinge@zeelandnet.nl*

Naam:.....  
.....





## Waar collecteren wij voor in april

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. Deze staan vermeld op het laatste blad (colofon) van het kerkblad. Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.

### 3 april

1e collecte: Kerk

2e collecte: Werelddiaconaat – Moldavië

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

#### *Kinderen*

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijkse sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

#### *Ouderen*

Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo'n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

### 10 april

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

### 14 april Witte Donderdag

1e collecte: Plaatselijke opvang Oekraïners

2e collecte: Kerk

### 17 april Pasen

1e collecte: Werelddiaconaat Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld,

verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemen de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

2e collecte: Kerk

### 24 april

1e collecte: Kerk

2e collecte: Bloemengroet

### 1 mei

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

## Boodschappenpakketten

Wat is er weer massaal gespaard aan zegels voor de boodschappenpakketten voor de Voedselbank. Maar liefst 21 pakketten heb ik kunnen overhandigen, echt fantastisch !!!! Het is in deze tijd waarin alles duurder wordt harder nodig dan ooit. Alle spaarders uit Gapinge en Veere hartelijk bedankt !!! Hopelijk mag ik volgend jaar weer een beroep op u doen.

*Betsie Wattel*

## Uit de kerkenraad

De kerkenraden en moderamen vergaderden niet de afgelopen maand. Er heeft een gemeentevond plaatsgevonden in Gapinge, (en intussen ook in Veere) en er zijn in beide gemeentes een aantal huiskamerbijeenkomsten geweest, waarvan u de uitkomst in het volgende kerkblad zult kunnen lezen. Begin april starten we ook een aantal bijeenkomsten van moderamen en gezamenlijke kerkenraad om ons te bezinnen over de toekomst van de samenwerking, het actualiseren van het gezamenlijke beleidsplan en verder te kunnen werken aan de beroeping van een nieuwe predikant.

Hierover dus uitgebreid in het volgende kerkblad.

*Sylvia van Dam Merrett*



### Boekbespreking

Onder leiding van Mineke de Visser wordt het boek besproken, 'Niets ontgaat ons' van Janke Reitsma.

Niets ontgaat ons van Janke Reitsma is een overrompend gezinsdrama dat zich afspeelt aan de waddenkust. Koen leidt samen met zijn ouders een geïsoleerd bestaan. Als zijn

moeder zwanger raakt en met haar medicijnen stopt, keren haar psychische klachten terug. Aukje wordt geboren met een ernstige chromosoomafwijking, waardoor ze niet lang te leven heeft. Terwijl zijn vader op de achtergrond raakt, besluit Koen de zorg voor zijn zusje op zich te nemen. Een verantwoordelijkheid die zo ver voert dat hij besluit Aukje naar het wad te brengen, de plek die hij als het paradijs op aarde beschouwt en waarvan hij vindt dat ze die één keer moet zien.

*Datum: donderdag 21 april 2022*

*Tijd: 19:30 uur*

*Plaats: Gapinge, Torenkerk*

*Contactpersoon: Marijke Huijsman, 0118-592164 marijke\_huijsman@hotmail.com*

### Film: I, Daniël Blake

Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand in deze film. Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen...

*Datum: vrijdag 29 april 2022*

*Tijd: 20:00 tot 22:00 uur*

*Plaats: Serooskerke, Johanneskerk*

*Contactpersoon: Han Lobbezoo, 0118-592033 hankie@zeelandnet.nl*



## NIEUWS UIT VEERE



Inloopmorgen  
INLOOPMORGEN

De inloopmorgen is nu weer op de tweede dinsdag van de maand, en wel op 12 april. De inloopmorgen, is naast het gezellig samenzijn, een moment om onderwerpen of thema's uit kerk en samenleving met elkaar te bespreken. Iedereen mag hier aan meedoen en er kunnen altijd onderwerpen aangedragen worden voor een volgende bijeenkomst. De inloopmorgen begint om 10 uur en duurt tot ca. 12 uur. Deze ochtend is onder leiding van Ds. Pim Steenberg.

*Allen van harte uitgenodigd.*

## Collecteopbrengsten Kleine Kerk

6 maart:	Kerk	€ 99,60
20 maart:	Kerk	€ 77,05
6 maart:	KiA Rwanda	€ 136,35
20 maart:	Oekraïne	€ 407,60

## Ouderen vervoer Kleine Kerk

3 april:	Cees Gideonse
10 april:	David Pouwer
17 april:	Anke vd Berge
1 mei:	Editha Kraak
8 mei:	Petra Schot
15 mei:	Harry Buiten
22 mei:	Rinus Boone



*contactpersoon: David Pouwer 0118 - 50 17 84*

## Wie brengt de bloemengroet in Veere

3 april:	fam. Louwerse
10 april:	fam. Sturm
17 april:	fam. Breel
1 mei:	mevr. C. van Nieuwenhuijzen

## Cantatedienst

Op zondag 8 mei wordt er om 16.30 uur weer een cantatedienst gehouden met het Bachkoor BWV uit Middelburg. Tijdens deze dienst wordt Cantate 103 van J.S. Bach uitgevoerd.



## Kerkrentmeesters Veere

Pas na de datum dat de kopij voor dit nummer ingeleverd moet zijn, hebben we als college van kerkrentmeesters Veere vergadering. Daardoor is er deze keer geen nieuws vanuit de vergadering.

Niet vergaderd, wel is er regelmatig contact geweest, met name over de pastorie. De vraag werd aan het college voorgelegd of de pastorie gebruikt kon worden als opvanglocatie voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Unaniem zijn we als college van mening dat we daar van harte aan mee moeten werken. Als u dit leest is de pastorie ingericht om vluchtelingen te ontvangen en misschien zelfs ook al bewoond. Fijn dat we als kerk een heel, heel klein beetje kunnen helpen aan het immense vluchtelingenprobleem.

Van een gemeentelid hoorde ik laatst complimenteus praten over de website van de kerk. Een compliment voor de bouwer van de site en voor de webmaster (Cees Gideonse). Cees zorgt ervoor dat de site steeds actueel is. Het kerkblad verschijnt immers slechts één keer in de maand, soms zelfs

slechts één keer in de twee maanden, waardoor veranderingen in bijvoorbeeld plaats van de kerkdienst in Op Weg niet meer klopt. De website daarentegen wordt steeds bijgewerkt.

Nieuw op de site is sinds begin maart ook de button Oekraïnehulp, waaronder actueel nieuws vermeld staat over de opvang van vluchtelingen in Veere. Naast nieuws is het ook de plaats waar oproepen tot hulp zullen verschijnen, zoals in het weekend van 20 maart, de oproep om mee te helpen om de pastorie in te richten. Mooi om te merken dat kleine gemeentes groots kunnen zijn. Binnen enkele dagen was de inrichting compleet! Hulde aan alle gulle gevers, maar bovenal hulde aan de harde werkers.

Het adres van de site is: [www.pkn-gapinge-veere.nl](http://www.pkn-gapinge-veere.nl)



## Occulte Symboliek in Bach's Muziek

Donderdag 7 april huurt de Herensociëteit Belvédère de Kleine Kerk voor een bijzondere activiteit van hun sociëteit, namelijk een lezing door dr. Wim Thijs uit Middelburg over Occulte Symboliek in Bach's Muziek. Johann Sebastian Bach schreef onsterfelijk mooie muziek. Deze muziek bevat naast de klinkende schoonheid verschillende diepere lagen: constructies, codes en verborgen symbolieken. Over die symbolieken, codes en constructies in de Mattheüs Passion zal de lezing gaan. Leden van PGVeere zijn van harte welkom bij die lezing, welke aanvangt om 17.00 uur, de kerk is om 16.30 uur open. Van tevoren wel even aanmelden via de mail [belvedere@zeelandnet.nl](mailto:belvedere@zeelandnet.nl)

*Heleen Slingenberg  
secretaris CvK Veere*

## Open tuinen

Het "open tuinen weekend" -in het 2e weekend van juni- is vast bij de meesten van jullie wel bekend. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat een jaar of 12 geleden is gestart, om geld in te zamelen voor het restauratiefonds van onze kerk. We kampen toen met de boktor, die zich te goed deed aan de balken en het meubilair. Naar Engels voorbeeld gingen we gezamenlijk aan de slag met een eerste "open tuinen weekend". Gemeenteleden konden de tuin van een aantal andere gemeenteleden bezoeken. Vrijwilligers bakten volop taarten en cake die gretig -tegen betaling- aftrek vonden in de deelnemende tuinen. Natuurlijk met koffie en thee. Passanten in Veere vonden ook de weg naar de tuinen en het eerste geslaagde "open tuinen weekend" was een feit. En vroeg om een vervolg.



De afgelopen 2 jaar kon dit mooie evenement vanwege de Coronapandemie niet doorgaan. Die noodgedwongen pauze bood het in de loop van de tijd samengestelde bestuur ruimte voor reflectie en bezinning. Met jaarlijks een mooie opbrengst is het een evenement geworden



dat een geweldige boost geeft aan het restauratiefonds van onze kerk. Omdat het open tuinen weekend inmiddels is uitgegroeid tot een landelijk evenement, en ook over de grens hier belangstelling voor is, ben je er als bestuur bijna jaarrond mee bezig. Enerzijds fantastisch leuk en anderzijds bleek het de samenhang en commitment van onze gemeenteleden te ontstijgen. Het vinden van vrijwilligers voor het open houden van de kerk tijdens het open tuinen weekend, taartenbakkers en helpers in de tuinen, bleek niet meer zo eenvoudig. Het bestuur was het met elkaar eens dat dit evenement begrensd mag worden. Maar zag dat zichzelf niet meer doen. Met uitzondering van Maxi Joustra, Harry Buiten en Adri Franke. Met Editha Kraak, Ines van Steenkiste en ik als kersverse nieuwkomers in het bestuur, willen we met veel passie en enthousiasme onze schouders zetten onder dit jaarlijkse feestje. En nee, dit jaar willen we het open tuinen weekend niet flink inperken. We zouden heel graag zien dat het weekend opnieuw een royaal bedrag opbrengt. WANT: Met instemming van de kerkenraad is de volledige opbrengst van het "open tuinen weekend" dit jaar bestemd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom zetten wij ons in voor een super geslaagd evenement. En daar hebben wij echt uw hulp bij nodig. Om (veel) taarten te bakken, om de kerk te bemensen, als hulp in een tuin om de bezoekers te ontvangen, of gebak te verkopen of koffie/thee te schenken..... noem maar op.

Laten we gezamenlijk de handen ineenslaan om met dit evenement een mooi bedrag op te halen voor de Oekraïense vluchtelingen.

**Het Open tuinenweekend zal plaatsvinden op 11 en 12 juni a.s. het 2e weekend van juni.**

**Mogen wij op u rekenen?**

**U kunt zich aanmelden via [opentuinen@pgveere.nl](mailto:opentuinen@pgveere.nl)**

*Marjan Luyk*



## Verslag van de gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Veere op 24 maart 2022 in de Kleine kerk in Veere.

De voorzitter, Harry Buiten, opent de vergadering met gebed en heet de 35 aanwezige gemeenteleden van harte welkom. 2 kerkenraadsleden zijn, met kennisgeving, afwezig. Het verslag van de vorige gemeenteavond, 17 juni 2021, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

### Jaarrekening 2021 Diaconie en Kerkrentmeesters

De Jaarrekening 2021 van de Diaconie wordt toegelicht door de penningmeester, David Pouwer. De opbrengsten waren in het afgelopen jaar hoger dan begroot. Dit is vooral te danken aan de grote opbrengst van de zomeropenstelling van de Kleine Kerk. Deze inkomsten zijn ten goede gekomen aan het project "Delta voor Indonesië". Verder waren er minder uitgaven doordat in coronatijd veel activiteiten niet door konden gaan. De penningmeester vermeldt nog dat de collecte van zondag 20 maart voor de Opvang Vluchtelingen Oekraïne ruim 700 euro heeft opgebracht. De Jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters wordt toegelicht door de penningmeester, Ted van Dam Merrett. Door de vergrijzing en verminderde opbrengst van de actie Kerkbalans waren er in 2021 minder inkomsten terwijl de kosten gestegen zijn. Er wordt ingeteerd op het vermogen. Door gunstige beleggingen is de schade beperkt. Het eigen vermogen geeft nog continuïteit voor ten minste 10 jaar. De penningmeester merkt op dat er op basis van levend geld geen basis is voor een 100% predikantsplaats, zonder samenwerking met een andere gemeente. In 2022 wordt afscheid genomen van de penningmeester. Dankbaar wordt gemeld dat Willy Huijbregtse de taak van Ted van Dam Merrett gaat overnemen. De kascommissie (Anke van de Berge en Marc Kraak) heeft de Jaarrekeningen van de Diaconie en Kerkrentmeesters goedgekeurd. Daar er verder geen vragen of opmerkingen zijn, worden de beide Jaarrekeningen goedgekeurd en decharge verleend aan de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

De kascontrole 2022 van Diaconie en Kerkrentmeesters wordt uitgevoerd door Marc Kraak en Adri Franke. Als reserve is Peter Blom beschikbaar.

### *Gevolgen vertrek predikant*

Onze classispredikant Arie van der Maas is door de kerkenraad uitgenodigd om toelichting te geven op de gang van zaken rond het vertrek van onze predikant Jouke Droogsmā. De voorzitter benoemt dat het vertrek van Jouke onrust heeft veroorzaakt in de gemeente. Ook voor de kerkenraad is het vertrek van Jouke een verdrietige geschiedenis. Een aantal gemeenteleden heeft met een brief bezwaar aangetekend over de gang van zaken. Er is onduidelijkheid waarom Jouke zich eerder heeft ziek

gemeld en uiteindelijk vroegtijdig is vertrokken. Er zijn ook stemmen dat de kerkenraad zich onvoldoende heeft ingespannen om te voorkomen dat Jouke zou vertrekken. De voorzitter spreekt zijn grote waardering uit over de waardevolle creatieve bijdrage van Jouke in coronatijd, en de vele waardevolle pastorale contacten in de afgelopen jaren. Op bestuurlijk vlak waren er van Jouke's kant echter onoplosbare problemen. Dit speelde vooral in Gapinge, maar had zeker ook zijn weerslag op Veere. De kerkenraad heeft veel gesprekken gevoerd om de problemen op te lossen. Op verzoek van Jouke zijn deze gesprekken onder geheimhouding gevoerd. De kerkenraad kan daardoor niet inhoudelijk op de ontstane problemen ingaan.

Ds. Arie van der Maas geeft toelichting op de gang van zaken. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende gesprekken gevoerd tussen de classispredikant, kerkenraden van Gapinge en Veere en Jouke. Er bleven spanningen bestaan, met name op bestuurlijk vlak. Een periode van vrijstelling voor het bijwonen van vergaderingen heeft daarin geen verbetering gebracht. De classis heeft daarom, op verzoek van Jouke, dispensatie verleend aan Jouke, om zich eerder beroepbaar te stellen. Binnen korte tijd is er een beroep gekomen en heeft Jouke besloten dit beroep aan te nemen en begin januari al afscheid te nemen.

De classispredikant benadrukt het belang, om nu een paar maanden tijd te nemen om met Gapinge opnieuw naar de samenwerkingsovereenkomst te kijken, vóór er een nieuwe beroepingsprocedure gestart wordt.

Er moeten eerst duidelijke afspraken gemaakt worden onder welke voorwaarden er samen verder wordt gegaan. De samenwerking is te lang op informele basis doorgegroeid zonder formele afspraken.

De toelichting door ds. Van der Maas werd door verschillende gemeenteleden verhelderend en positief ervaren. Uit een reactie kwam naar voren dat een pas op de plaats maken in de samenwerking nu van belang is. De voorzitter sloot daar bij aan dat de beide kerkenraden vanaf april in gesprek gaan met gemeentebegeleider Bart van Noort. De samenwerkingsovereenkomst zal opnieuw bekeken worden en herschreven. Verder zal er een nieuw Beleidsplan geschreven worden aan de hand van de gesprekken in de Huiskamerbijeenkomsten.

De vraag kwam naar voren of er in de samenwerking niet breder gekeken kan worden, naar de omliggende gemeenten. De voorzitter geeft aan dat de Serooskerke, Vrouwenpolder en Kleverskerke al vergaande plannen hebben om samen te beroepen. Het is nu niet de tijd om daar alsnog bij aan te sluiten.

### *Vacature kerkenraad*

De voorzitter geeft aan dat er 2 vacatures zijn voor ouderling-kerkrentmeester. Er wordt een dringend beroep gedaan om mee te denken over de invulling van deze vacatures.

## Open Tuinen

Op 11 en 12 juni wordt er weer een Open Tuinen weekend gehouden. Marjan Luijk heeft met enthousiaste mensen weer een nieuwe start gemaakt en licht aan de hand van een fleurige presentatie de nieuwe plannen toe. In de kerk ligt vanaf zondag een intekenlijst voor hand- en spandiensten tijdens het Open Tuinen weekend. De opbrengst gaat naar de Opvang van Vluchtelingen uit Oekraïne.

## Rondvraag en mededelingen

Tiny Polderman meldt dat er op 8 mei weer een Cantatedienst wordt gehouden. Tijdens de dienst wordt ook aandacht besteed aan de herdenking van 450 jaar Protestantisme in Veere. Anke van de Berge vertelt dat de kerkdiensten in Nieuw Sandenburgh weer zijn gestart. Er komen ruim 20 bewoners naar de dienst.

Op een vraag naar de verbouwing van de Korenmaat licht de voorzitter toe, dat alles nog steeds stil ligt. Het overleg met de gemeente verloopt zeer traag. Er is een architect in de arm genomen voor een nieuw plan voor de ramen. Er wordt gevraagd ook aandacht te geven aan raambekleding als zonwering.

## Inrichting pastorie

Cees Gideonse laat in een mooie presentatie zien dat de pastorie, na de oproep van afgelopen zondag, door een groep vrijwilligers volledig is ingericht. Vanaf dit weekend is de woning beschikbaar voor de opvang van 8 Oekraïense vluchtelingen. De woning is aangemeld bij de gemeente Veere. De werkgroep Opvang Vluchtelingen in Veere coördineert de opvang en zorgt voor tolken en buddy's. Er zal komende weken door de werkgroep, via een flyer, naar meer vrijwilligers gezocht worden.

## Sluiting

Petra Schot sluit de avond af met een gebed



## Groeten uit Matabeleland

Alleen het geluid van krekels was te horen en boven mij zag ik een prachtige Afrikaanse sterrenhemel, waarin ik zelfs het steelpannetje ontwaarde. Het tuinhokje piepte en ik liep naar Willie, een verloskundige die al jaren in Matabeleland -in Zimbabwe- werkzaam is. Enigszins behoedzaam keek ik waar ik m'n voeten neerzette, want de afgelopen dagen waren er de nodige slangen gezien.. Willie was op zaterdagavond nog druk met het zoeken van één liter bloed voor een vrouw

die op de operatietafel van het Mbumba ziekenhuis lag. Ik stak m'n arm uit. In Mozambique en Brazilië had ik ook regelmatig bloed gegeven, maar helaas, in Zimbabwe mocht het niet. De nodige telefoontjes werden gepleegd en uiteindelijk leek ze misschien één van de twee liters beschikbaar bloed (..) bij een kliniek verderop te kunnen krijgen.



Ik moest denken aan Obianunu Ekeocha, een Nigeriaanse bio-medische wetenschapper. Een paar maanden eerder had ik een lezing van haar gehoord over neo-kolonialisme in Afrika. Ze vertelde hoe het Westerse superioriteitsdenken vanuit eigen ideologieën wil bepalen wat goed is voor háár continent. 'Er wordt niet gekeken naar waar wij behoefte aan hebben, maar in ruil voor vele miljarden bepalen donors wat de oplossing voor onze problemen zou moeten zijn', zo betoogde. Ze noemde het 'een klap in ons Afrikaanse gezicht'. Afrika heeft behoefte aan onderwijs, water, werkgelegenheid en goede gezondheidsvoorzieningen. Als voorbeeld noemde ze dat 30% van de moedersterfte bij de bevalling veroorzaakt wordt door heftige bloedingen. 'We hebben goedlopende bloedbanken nodig want wij, Afrikanen, willen veilige bevallingen, maar in plaats daarvan zet het Westen in op abortus en gezinsplanning in ruil voor geld. Een aanslag op onze integriteit.'

Vanuit Kaapstad was ikeind vorig jaar naar Nederland gevlogen in verband met het regelen van visa en vervolgens zette ik in februari koers richting Zimbabwe. Vanuit Matabeleland was de vraag gekomen of ik twintig Zimbabweanen wilde trainen en mijn Mozambicaanse lesprogramma aan hen door wilde geven. Een droom kwam uit!



Ik gaf enkele lessen per dag en de volgende dag moesten ze de lessen zelf geven. Dat deden ze dan in hun eigen taal, het Ndebele, met veel verve. Opnieuw zag ik veel potentie en creativiteit. Na de training gingen de facilitators aan de slag op o.a. een nabijgelegen school.

Een deelneemster zei: 'Ik ben eigenlijk gewoon maar groot gedwarrel; waarom heb ik dit niet geweten?' Iemand anders: 'Ik wist niet hoe ik sommige gevoelige onderwerpen moest bespreken, maar door deze lessen heb ik daar handvaten voor gekregen.' Weer iemand anders zei: 'Deze lessen hebben iets met mij persoonlijk gedaan en als je verandering wilt, moet je bij jezelf beginnen.' Een ander vulde aan: '



Met deze lessen kunnen we kwetsbare jongeren toerusten.' Bij de levenslessen zitten lessen over karakter, relaties, corruptie, groepsdruk, het milieu, de 5 talen van liefde, het fundament van een relatie, onze bindingshormonen, de kracht van woorden, omgaan met geld, pornografie, identiteit, wereldbeeld etc en ook een les over het ongeboren leven. Ik laat dan altijd een babymodelletje van 12 weken op ware grootte zien; het is 7 centimeter lang en weegt 200 gram. En net zoals destijds op de scholen en trainingen in Mozambique, was ook hier iedereen daar van onder de indruk.



Op een middag daar in Zimbabwe ontving ik een telefoontje van een Nederlandse arts. Ze zei: 'Ik ga zo opereren. Er is een vrouw met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Wil je erbij zijn?'. Ik ademde diep in en volgde de handelingen met aandacht en ontzag.. Het was zéér ontroerend om vervolgens de foetus van 11 weken te zien. Alleen het geluid van krekels was te horen en boven mij zag ik de mooiste Afrikaanse sterrenhemel. M'n tuinhokje piepte nog steeds. Opnieuw keek ik behoedzaam waar ik mijn voeten neerzette. Ineens zag ik achter in de tuin iets wits; er stond een metershoge cactusboom. Dezelfde als die ik in de Karoo, een halfwoestijn, had gezien, alleen vele malen groter! Hij was jammergenoeg net uitgebloeid, had iemand gezegd toen ik net aangekomen was. Een reuzestengel was echter geknakt en lag op de grond en uitgerekend die stond nu in bloei met drie mega-grote witte bloemen! Haast eerbiedig liep ik dichterbij, want ik ontdekte dat de bloemen in de nacht opengaan en juist dan gaan bloeien! De volgende morgen als de zon te heet wordt, sluiten ze zich. Ik vond het een ware natuurpreek met zoveel lessen: voor laatbloeiers, gebroken mensen, dat sommige wonderen zich alleen 's nachts laten zien etc. Maar we kunnen ook in het gezicht kijken van ons stekelige zelf. We denken soms keurig en fier rechtop te staan en het zo goed te weten voor een ander. Meestal komt er dan weinig tot bloei. Maar ook deze cactusstengels staan onder de mooiste Afrikaanse sterrenhemel en kunnen weer gaan bloeien tot dat waar ze voor bedoeld zijn!

*Een hartelijke groet en binnenkort hoop ik naar Mozambique af te reizen, Léonie*



## NIEUWS UIT GAPINGE

### Jarigen in de maand april

mw. Wondergem  
hoopt op 16 april 81 jaar te worden

mw. Geschiere-Looise  
hoopt op 17 april 77 jaar te worden

mw. Meulenberg-de Klerk  
hoopt op 28 april 87 jaar te worden

*Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!*

### Wie brengt de bloemengroet in Gapinge

24 april: fam. Volmer-van Scheltinga

### Verslag van de gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Gapinge op donderdag 24 februari 2022 in de Torenkerk.

Aanwezig: 20 leden

In zijn openingswoord merkt de voorzitter op het fijn te vinden dat we elkaar weer op een normale manier kunnen ontmoeten nu alles langzamerhand opengaat na de lockdown. Hij bedankt de gemeentelieden voor alle inzet en inspanning voor het gemeentewerk het afgelopen jaar. De notulen van 16 juni 2021 worden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Er zijn na het versturen van de jaarstukken van Kerken Diaconie en Zendingscommissie, geen vragen binnen gekomen. Ook vanavond zijn er geen specifieke vragen meer, alles is duidelijk. De verwachting is dat de actie Kerkbalans ongeveer hetzelfde zal uitpakken als in 2021. De kerkelijke statistiek laat een lichte daling zien in 2021, de gemeente telt 118 leden. De controlecommissie, bestaande uit Conno Francke en Jan Braam, hebben de stukken van zowel Kerk als Diaconie gecontroleerd en geen bijzonderheden waargenomen. De commissie verzoekt dan ook de penningmeesters te dechargeren. Dit wordt door de vergadering overgenomen, waarna de voorzitter hen hartelijk bedankt voor het vele werk. De controlecommissie wisselt jaarlijks van 1 lid, Jan Braam treedt af en Jan Jobse zal in zijn plaats komen.

**BenoemingpenningmeesterCollegevanKerkrentmeesters:** omdat de Protestantse Gemeente Gapinge enkele jaren geleden de "status kleine gemeente" heeft gekregen, hoeven er minder mensen zitting te hebben in het college. Er is in principe genoeg aan 1 ouderling-kerkrentmeester en 2 leden. De andere personen kunnen als adviseur optreden. Het voorstel is om de penningmeester Wim van Tatenhove, die aftredend is, adviseur te laten worden, hij hoeft niet herbenoemd te worden. De vergadering gaat hiermee akkoord en het College zal dit verder intern regelen.

**In de rondvraag :** waarom is niet direct na het vertrek van Jouke gestart met een beroepingscommissie? Dit punt komt na de pauze aan de orde. Wordt het 40 dagenboekje door de aanwezigen gebruikt? Het wordt door velen zeker gelezen en als positieve bijdrage in de 40-dagentijd ervaren.

**Terugblikken op de afgelopen periode en vooruitzien naar de komende periode door kerkenraad en classispredikant ds. Arie van der Maas.**

De voorzitter heet ds. Arie van der Maas speciaal welkom. Als classispredikant is hij uitgenodigd ons bij te praten over de afgelopen periode met onze predikant en om advies te geven over hoe in deze plotselinge vacaturetijd de draad weer op te pakken. Een van de aanwezigen zegt, zonder alles op te willen rakelen, dat dit een zeer droevige situatie is. Er zijn naar zijn gevoel alleen maar verliezers en hij is wel nieuwsgierig wat er allemaal gespeeld heeft. Hij is teleurgesteld in een aantal zaken en heeft het idee dat het nooit meer zo worden zal zoals het was: we staan als gemeenten verder van elkaar dan vele jaren ervoor, hij heeft het gevoel dat we in de steek gelaten zijn, hij ziet weinig perspectief en vindt het een groot probleem. Tevens vindt hij het jammer dat de samenwerking, met name de diensten, niet meer gaat op basis van gelijkwaardigheid. Er heerst het gevoel van verder uit elkaar gedreven te zijn, dan steeds meer naar elkaar toegegroeid.

Piet legt uit hoe het verlopen is: er is door Jouke heel veel werk verricht om alles goed te organiseren, vooral wat betreft de online diensten etc. tijdens de coronaperiodes. Ook in het pastorale werk was hij bijzonder goed en gedreven, heeft dat met veel liefde en inzet gedaan. Aan de andere kant was hij op bestuurlijk vlak niet altijd even sterk en waren er soms aanvaringen.

Arie van der Maas neemt verder het woord in deze kwestie: na ongeveer een jaar na de intrede van Jouke werden er al verschillende gesprekken gevoerd tussen de classispredikant en de kerkenraden van Gapinge en Veere en met Jouke. Het ging voornamelijk over de fusie. Daarna kwamen de verschillende periodes van ziekmelding, hopen dat het daarna beter ging, maar er bleef teveel

spanning tussen de predikant en de kerkenraden, met name de Gapingse kerkenraad. De predikant heeft de PG Gapinge ook als schuldige aangewezen in het blokkeren van de fusie, waardoor er nog meer wrijving is ontstaan. Daarom heeft de classis dispensatie gegeven om de predikant binnen 4 jaar ontheffing van zijn ambt te verlenen. Het was een zeer lastige afweging, maar waarschijnlijk de minst slechte oplossing van dit probleem, om nog meer schade aan de samenwerking te voorkomen.

Om nog even terug te gaan naar de tijd dat er wel gezamenlijk met Veere vergaderd werd, dat over het algemeen als goed werd ervaren: er zijn toen weinig echte stappen gezet richting fusie. Pas toen er stappen gezet moesten worden, kwamen de financiën en kerkgebouwen om de hoek kijken en die werden een struikelblok. De samenwerking heeft schade opgelopen en mensen hebben hieronder geleden.

Het advies is om nu niet gelijk een nieuwe predikant te beroepen, maar eerst het stof neer te laten dwarrelen: even een tussenfase creëren, de combinatieovereenkomst nog eens goed bekijken, een nieuw beleidsplan maken en daarna pas gaan beroepen. Verder de opmerking dat je het getalsmatige ook wel nuchter moet bekijken, want het is nu eenmaal een feit dat de ledenaantallen tussen beide gemeentes behoorlijk verschillen. Advies: maak daarover duidelijke afspraken, blijf niet hangen in dingen en zaken die jaren geleden gezegd of gedaan zijn. Maar laat de kerkgebouwen geen obstakel zijn. We moeten vooruitkijken, zonder schuldigen aan te wijzen. Eventuele samenwerking met andere gemeentes: Serooskerke, Vrouwenpolder en Kleverskerke hebben al vergaande plannen om samen te beroepen. Eind maart is een gezamenlijke vergadering belegd met de gemeenteadviseur Bart van Noord, hopelijk kunnen er goede gesprekken plaatsvinden. Er is bij de kerkenraad het gevoel dat de samenwerking verder toch wel goed verloopt. Ds. Pim van Steenberghe is voor 10 uur in de week aangenomen voor het (crisis) pastoraat, voor in ieder geval een jaar. Piet meldt dat de gemeenteleden opgeroepen worden om mee te denken in zogenaamde huiskamer-gesprekken om te komen tot een nieuw beleidsplan en daarna een goede profielschets. Daarvoor komen binnenkort uitnodigingen.

De voorzitter sluit deze vergadering met het lezen van lied 259 uit het liedboek:

*zend ons een engel in de nacht, als alles ons een raadsel is  
als ons de zekerheid en kracht, ontvallen in de duisternis*

Hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ons allen wel thuis.



# KERKDIENTEN GAPINGE & VEERE

Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)



De kerkdiensten worden zowel in Veere als Gapinge gehouden. Aanmelding is niet nodig.

Alle diensten zullen worden uitgezonden via "Kerkdienstgemist.nl"

**3 april**      *5e zondag 40 dagentijd*  
Veere  
voorganger: ds. G.J. Smit (Middelburg)  
collectes: Kerk en Werelddiaconaat  
Moldavië

**10 april**     *Palmpasen*  
Veere  
voorganger: ds. C.J. Don (Oost souburg)  
collectes: Diaconie en Kerk

**14 april**     *Witte Donderdag (19.30 u)*  
Gapinge      Avondmaal  
voorganger: ds. P. Steenbergen  
collectes: Plaatselijke opvang Oekraïners  
Kerk

**15 april**     *Goede Vrijdag (19.30 u)*  
Gapinge  
Comm.        Bijz. Diensten

**16 april**     *Stille Zaterdag (21.30 u)*  
Gapinge  
Comm.        Bijz. Diensten

**17 april**     *Pasen*  
Veere  
voorganger: ds. P. Steenbergen  
collectes: Werelddiaconaat Libanon  
Kerk

**24 april**  
Gapinge  
voorganger: ds. M. van der Veer (Zierikzee)  
collectes: Kerk en Bloemengroet

**1 mei**  
Veere  
voorganger: ds. G.J. Ruitenburg (Zoutelande)  
collectes: Diaconie en Kerk

**4 mei**        Dodenherdenking (19.00 u)  
Veere  
aansluitend stilletocht naar  
begraafplaats op Zanddijk

**Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh**  
aanvang: 14.30 uur

**3 april**  
voorganger: dhr. Hans Soeting

**17 april**  
voorganger: mw. Janny Blankenstijn

**1 mei**  
voorganger: dhr. Kees Simons



## ADRESSEN VEERE

**Kerkgebouw  
Kleine Kerk**  
Kapellestraat 27  
4351 AL Veere  
tel: 0118-501436

**De Korenmaat**  
Kerkstraat 6  
4351 AK Veere

**Predikant**  
vacant

**Bijstand pastoraat:**  
ds. J.W.(Pim) Steenbergen  
Middelburg  
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

**Pastoraat  
Wijkteam buitengebied**  
Johan Luijk (ouderling)  
Mariëlle en Jan-Peter Stevens  
Margot corbijn (diaken)

**Wijkteam Veere stad**  
Hugo de Ridder (ouderling)  
Ellen Vooijs  
Petra Schot (diaken)

**Wijkteam Zanddijk**  
Tini Hengeveld (ouderling)  
Jozien Vercouteren  
David Pouwer (diaken)

**Nieuw-Sandenburgh**  
C. Simons (Rozenhof)  
Betsie Wattel (Diaken)  
Thea de Bruin  
Coby Louwerse

**Scriba**  
Sylvia van Dam Merrett  
scribagave@pgveere.nl

**Voorzitter kerkenraad**  
Harry Buiten  
(voorzitter Veere en Combinatie)

**Kosters**  
Heleen Boone  
Fred Louwerse

**Verhuur en beheer Korenmaat**  
Jan van den Broeke  
verhuur@pgveere.nl

**Diaconie**  
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05  
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

**College van Kerkrentmeesters**  
Harry Buiten ( Voorzitter)  
Heleen Slingerberg (secretaris)  
Ted van Dam Merrette (penningmeester)  
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)

Collectemunten van € 1,00 per stuk verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud van 10 over te maken op NL79RABO0335.0649.57 (t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.



## ADRESSEN GAPINGE

**Kerkgebouw - Torenerk**  
Dorpsstraat 25  
4352 AB Gapinge

**Predikant**  
vacant

**Bijstand pastoraat:**  
ds. J.W.(Pim) Steenbergen  
Middelburg  
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

**Voorzitter**  
Piet Aarnoutse  
Gapingsedreef 5, 4352 SH Gapinge

**Scriba**  
Ab Paauwe  
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge

**Pastoraat**  
Coranne Sturm  
Schotsehoek 2, 4352 AH Gapinge

**Koster**  
Jannie Paauwe  
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge

**College van Kerkrentmeesters  
Voorzitter**  
Arnold Eggink  
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge

**Penningmeester**  
Wim van Tatenhove  
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44  
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

**Diaconie  
Voorzitter**  
Lies Sturm

**Penningmeester:**  
Tannie Gideonse

**Zendings- en evang. commissie**  
Tannie Gideonse  
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge  
Rek.nr: NL87RABO0365.2094.06

**Ledenadministratie**  
Truus Looise

**Autodienst**  
Koos van Tatenhove

**Redactie kerkblad Gapinge**  
Jeannette Coppoolse,  
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge



tel: 0118-553765

tel: 06-53841938  
hofgapinge@gmail.com

tel: 0118 - 592678  
hofnieuwveerezicht96@gmail.com

tel: 06-43120957  
corannestrum@zeelandnet.nl

tel: 0118 - 591490

tel: 0118 - 592165  
ea.eggink@gmail.com

tel: 0118 - 596080  
wmtn@zeelandnet.nl

tel: 06-26842951  
joliebas@zeelandnet.nl

tel: 06 - 22840021

tel: 06 - 22840021  
a.j.gideonse@hotmail.com  
o.v.v. Zendingbijdrage

tel: 0118 - 591629  
truus.looise@gmail.com

tel: 0118 - 596080  
wmtn@zeelandnet.nl

tel: 0118-501615  
kerkbladgave@gmail.com

## COLOFON

'Op Weg', uitgave jaargang 28 - nummer 4  
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere  
en Protestantse Gemeente Gapinge  
website: www.pgveere.nl  
Inleveradres kopij en eindredactie  
Marianne Cleeren-Boone  
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com  
Uiterste inleverdatum: **26 mei 2022**  
Lay out en opmaak: Adri Franke

